

Even een woordje vanuit groep 7 & 8.

Begin juni ging groep 7 & 8 op schoolkamp naar Schiermonnikoog.
Hieronder vertellen een paar leerlingen hun ervaring.

Schoolkamp

Dit stukje gaat over schoolkamp. Ik ga het vanaf het begin vertellen. Ik begin bij dat we eerst in de auto naar de boot gaan. We waren veel te vroeg. Toen moesten we nog 1 uur wachten en na dat uur gingen we de boot op en op de boot gingen we beneden zitten en de juffen zaten boven en voordat we het wisten waren we er. We waren veel te vroeg, maar we gingen onze fietsen vragen en toen zijn we gaan fietsen naar de duinen en daar zijn we vanaf gaan rennen en daarna gingen we naar de kampeerboerderij en in de rest van de dagen zijn we nog vaker naar de duinen gegaan en we hebben ook nog in de avond gezocht naar afval en we zijn nog even in de winkels geweest. We zijn naar oorlog bunkers gegaan en dat was heel interessant en voordat je het wist was je alweer op de boot naar huis en toen moesten we nog rijden naar huis en toen kwamen we aan bij school en daar stonden onze ouders.

Gemaakt Door Jesse



Dag 1. We gingen met zijn allen bij het schoolplein verzamelen en toen gingen we naar de boot. Op de boot deden we tikkertje. We kwamen aan op Schiermonnikoog en we huurde de fietsen. We fietsten het dorp door en gingen we door de duinen wandelen. Toen kwamen we aan bij de zee en wandelde we langs de zee. Daarna gingen we naar het huisje en bleven we de rest van de middag. Vervolgens gingen we eten. Toen gingen we weer naar de zee. Toen we weer bij het huisje waren gingen we bingoën. Vervolgens gingen we even kletsen en naar boven.

Dag 2. We gingen opstaan en ontbijten. Daarna gingen we wandelen. Toen gingen we lunchen en juf Ilona was er ook. Vervolgens gingen we naar de zee en een paar gingen zwemmen. Toen gingen we weer naar het huisje en bleven we daar de rest van de dag. Daarna hadden we de bonte avond en er waren 9 optredens. Vervolgens gingen we naar boven

Dag 3. We moesten vroeg opstaan om alles op te ruimen. Om half 10 moesten we uit het huisje.

Joanne



Kamp

Dag 1: we gingen met onze klas naar Schiermonnikoog, we reden naar de boot, toen gingen we de boot op, we waren er we gingen naar het huisje en dingetjes doen, we gingen ook even fietsen, daarna gingen we weer terug

We gingen eten, we aten bonen met aardappels, later avond gingen we bingo doen.

Dag 2: we gingen weer een stukje lopen, we gingen naar vogelkijkhut.

Later gingen we weer terug, later gingen we fietsen daarna waren wij boven, toen moesten we naar beneden aan tafel en

ineens kwam juf Ilona uit de juffen kamer!!!!. Daarna gingen we

weer fietsen we gingen naar de vuurtoren daarna gingen we zwemmen in de zee, later gingen we terug

wij gingen naar boven, Juf Ilona en haar man gingen macaroni koken.

Na het eten gingen we weer weg, veel fietsen dus.

Later die avond hadden we bonte avond dat was super leuk, de volgende dag gingen we patat eten, we gingen weer naar de boot we gingen toen van de boot naar het schoolplein weer.



Fay

Volgens mij kunnen de kinderen, vaders en de juffen terug kijken op een zeer geslaagd kamp. Vorige week had groep 7 nog Cito toetsen en gisteren is groep 8 wezen kennis maken met hun nieuwe klas en mentor. Misschien wat spannend, maar ook fijn om al wat nieuwe contacten gemaakt te kunnen hebben.

Nu nog een paar weken te gaan tot de zomervakantie. Met daarin nog mooie dingen, zoals lekker afronden, chillen, spelletjes spelen, voorbereidingen treffen voor juffendag en de afscheidsavond. Kortom wij gaan ons nog niet vervelen!

I ♥
CHILLEN

